

Nieuwsbrief september 2019 - School in Ecuador

Beste donateurs,

Het 1e halfjaar van schooljaar 2019-2020 loopt bijna ten einde, tijd voor een update.

Record aantal leerlingen op onze school

Na het record van vorig jaar, hebben we dit schooljaar weer meer leerlingen: 220 leerlingen, gaan alweer ruim 4 maanden tot ieders tevredenheid naar school. We hebben een extra juf aan genomen, waarmee we nu 7 docentes hebben; elke klas heeft zijn eigen juf en eigen klaslokaal. Nadat we de school in de vakantie zelf hadden geschilderd en extra meubilair aangeschaft, begonnen we het schooljaar op 16 april.

Slecht nieuws

Na ruim een jaar in coma op bed te hebben gelegen, na een val van de trap en de daarbij opgelopen hersenschade is onze (schoon)vader, tevens conciërge, administrateur en onze steun op school, overleden. In de ochtend van vrijdag 2 augustus werd uiteindelijk een hartstilstand hem fataal.

Een hele verdrietige gebeurtenis voor ons allen. We leefden lange tijd tussen hoop en vrees, waarbij de vrees het steeds meer won van de hoop. We hebben van alles geprobeerd, soms dachten we dat het goed zou komen, vaak waren er nieuwe tegenslagen, echter we zijn ervan overtuigd dat ondanks zijn toestand, hij de liefde van ons allen gevoeld moet hebben en wellicht het gevecht daarom zo lang heeft volgehouden.

Het is een heel zwaar jaar voor ons geweest, waarbij we wel eens onze school, onze kinderen en ons eigen leven minder aandacht konden geven dan we gewild zouden hebben. Dat is nu voorbij, maar we missen hem nog elke dag en het verdriet is nog groot.

Het semester bijna afgesloten

Deze week hebben de kinderen projectweek, volgende week repetitieweek. Vervolgens zullen we op 14 september het eerste halfjaar evalueren met de rapportvergaderingen.

Hieronder een kort overzicht van de afgelopen maanden:

Mei: grootste viering van Moederdag, er werden gedichten opgedragen aan de moeders, ballades gezongen en er werd een 'moeder van het jaar' gekozen. Een mooie dag waarop alle kinderen, van de kleinste tot de grootste hun liefde voor hun moeder toonden.

Juni begon met de Dag van het Kind: muziek, optredens en natuurlijk een diner per klas.

Juli is de feestmaand van de stad. Op 25 juli wordt de stichting van de stad gevierd en werden we uitgenodigd voor een excursie naar het planetarium. De kinderen keken hun ogen uit en leerden meer over de sterrenhemel van het zuidelijk halfrond, de planeten die ons omringen en de vele satellieten die in een baan rond de aarde zijn gelanceerd.

We gaan beginnen met de laatste loodjes van het eerste semester en hebben half september een week vakantie om te kunnen uitblazen.

Wij bedanken jullie ook dit jaar voor uw steun aan ons project.

Hartelijke groet,

Maria Fernanda en Kasper Mijnders